

Slægten Pätz

(22) Johann Caspar Pätz, en tipoldefader, var født 1759 i den lille by Frankenhäusen i Sachsen. Han kom til Danmark ca. 1790 og bosatte sig i Nyborg, hvor han blev gift i 1799 med

(23) Ane Larsdatter, f. 1777 i Skjellerup nord for Nyborg.

De fik 6 børn: 4 døtre og to sønner. Datteren Sophie Magdalene Pätz kom til Århus og blev gift med Johann Gottfried Frahm.

Pätz var murer og stenhugger ligesom hans forfædre i flere generationer. I 1807 fik han borgerskab i Nyborg som murer- og stenhuggermester. I 1834 betegnes han som "muurmester i vejkorpsset". Endelig, ved hans enkes død og skifteforretning betegnes han som "kgl. Stenhugger Johann Pätz". Det ser ud, som om han har haft en officiel stilling, for ved folketællingen i 1840 anføres det, at hans enke lever af Pension og håndarbejde.

Iflg. familietraditionen var han "brobygger". Det kan måske forklæres ved, at man ved bygningen af veje i amtet har haft brug for at bygge vejbroer, som Pätz så har været med til at konstruere og tilhugge.

(44) Hans far, Caspar Felix Pätz var Murer og stenhugger i Frankenhäusen. Han levede fra 1730 til 1806. Hans kone var (45) Magdalene Dortehea Suhlin (1734+- 1766), som blev mor til Johann Caspar Pätz. Senere giftede han sig igen 2 gange.

Faderen til Caspar Felix Pätz var

(88) Johann Caspar Pätz (1704-1768).

Han var "Bürger und Rath in Frankenhäusen".

(176) Johann Michael Pätz, der levede fra ca. 1655 - ?

Han var "Meister, Maurer, Oberrevier" in Frankenhäusen".

Det ser ud til at han stammer fra en anden by Udersleben.

Han var gift 3 gange.

Johann Caspar Pätz i Nyborg døde i 1837. Hans enke døde i 1863

(10) Johann Gottfried Frahm, min oldefar, var født 1798 i en lille landsby på halvøen Eidersted i Friesland. Landsdelen var dengang en del af Hertugdømmet Slesvig, der hørte til det danske kongerige. Hans fader, Jürgen Frahm (20) var "Kätner", d.v.s. han ejede og drev en gård i marsken, hvor man hovedsagelig levede af kvægavl. Landsbyen hed Wittendün og hørte under Sct. Petri Sogn. Der har måske ikke været ret gode udsigter for fremtiden i marsken, så Johann meldte sig efter sin rekruttid til 8 års tjeneste i den danske hær, i Prins Frederik Ferdinands Dragonregiment, som en tid fik kantonement i Aarhus. Af hans soldaterpapirer fremgår det, at han var 63 tommer høj, smal over skuldrene, havde mørkt hår og brune øjne. Af religion var han evangelisk-luthersk.

I Aarhus stiftede han bekendtskab med Sophia Magdalene Pätz(11), som - uvist af hvilken grund - var kommet til Aarhus fra sin fødeby Nyborg. Johann Frahm har vistnok arbejdet som tjenestekarl på den tid, men snart derefter blev han betegnet som "spisevært", d.v.s. han og Sophie Magdalene drev et pensionat. I 1833 fik han iflg. borgerskabsprotokollen bevilling til at drive "Marquetenderie for Militaire". Da der var mange officerer og menige i den danske hær, som talte tysk, var det sikkert til stor gavn for ægteparret, at de begge kunne tale tysk.

Det vides ikke, i hvor mange år de drev marketenderiet, men i 1851 betegnes Frahm som "høker", altså småhandlende, vistnok hovedsagelig grønsager.

Ægteparret fik 7 børn: 2 sønner og 5 døtre. De fik alle en god skolegang i Aarhus. Sophia Magdalene, der blev gift med Poul Lave, var født i 1844